

ISSN:2791-9609



"Somuncu Baba Bahçesinin Taze Çiçeği"

 somuncubaba  
İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ



# Çocuk

Somuncu Baba Dergisi'nin Ekidir.  
TEMMUZ 2024 / Yıl: 31 - Sayı: 285





### *(Bir Ayet)*

*“Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.” (8/Enfâl, 47)*



### *(Bir Hadis)*

*“Helalinden ye ki duaların kabul olsun!” (Taberâni, el-Mu'cemü'l-Evsât, VI, 310)*



# Editör'den Merhaba

## Birlik ve Dayanışma Ruhu

İnsanların birlik ve beraberlik içinde yaşaması çok önemlidir çünkü hiç kimse tek başına her şeyi başaramaz. Herkes zaman zaman yardıma ihtiyaç duyar ve dayanışma sayesinde zorlukların üstesinden geliriz. Türk atasözlerinde bu konuya sık sık değinilir, "Yalnız taş duvar olmaz.", "Bir elin nesi var, iki elin sesi var.", "Tek ağaçtan orman olmaz." gibi sözler bize birlik ve beraberliğin önemini hatırlatır. Toplumsal hayatta da birlik ve dayanışma çok önemlidir çünkü ortak değerlere sahip olmayan toplumlar uzun süre ayakta kalamazlar. Birlik içinde olan toplumlar ise her türlü zorluğun üstesinden gelirler çünkü birbirlerine destek olurlar. Sonuç olarak, her insanın zaman zaman yardıma ihtiyacı olduğunu ve birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmamalıyız.

Her milletin ve topluluğun ortak değerleri vardır. Bu değerler, birlik ve beraberliği sağlar ve insanlara gurur verir. Ortak inançlar, bayrak, vatan, ülkü, ahlakî değerler ve tarih gibi değerler, birlikte olmamızı ve birbirimize destek olmamızı sağlar. Bu değerler, bizim ortak mirasımızdır ve bizi bir arada tutar. Ancak, bu değerlerin yanlış kullanılması, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler tarafından kötü amaçlar için kullanılabilir.

Maalesef, bazı kötü niyetli kişiler, millî ve manevî değerlerimizi kullanarak bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyebilir. İnsanlar doğuştan iyi olma eğilimindedir. Ancak, çevresel etkilerle bu iyilik duygusu değişebilir. Bu nedenle, anne ve babalar çocuklarına hem iyiliği öğretmeli hem de millî ve manevî değerleri aktarmalıdır. İslâm, birlik ve dayanışma önemini vurgular.

Peygamber Efendimiz, komşusu açken tok olanın gerçek Müslüman olmadığını söylemiştir. Dinimiz, ayrılığı değil birliği emreder. Ancak, bazı kötü niyetli kişiler ve yapılar, ayrıntı tohumları ekerek toplumu bölmeye çalışabilir. Bu nedenle, herkes birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeli ve toplumun menfaatlerini kişisel çıkarların önünde tutmalıdır. Birlik ve dayanışma ruhu ile hareket eden toplumlar her zaman güçlü olur ve başarıya ulaşır.

Türkiye, tarih boyunca birçok zorluğa karşı direnç göstermiştir. Ancak, en çarpıcı örneklerden biri, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimidir. Bu girişimde, Türk halkı ve devlet kurumları, cesur bir direniş sergileyerek darbecilere karşı durmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca kişi sokağa çıkarak gösterdiği cesaret ve kararlılık, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlamıştır. Halk, sabaha kadar darbecilere karşı mücadele etmiş ve TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi önemli kurumlarını korumuştur. Bu direnişte 249 vatandaşımız şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmıştır. Bu önemli olayı her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak anarak, dayanışma ruhunu canlı tutuyoruz.



ISSN: 2791-9609

# Çocuk

Somuncu Baba Çocuk Dergisi  
TEMMUZ 2024 Yılı: 31 Sayı: 285

Somuncu Baba Dergisi'nin Ücretsiz Ekidir.

İmtiyaz Sahibi ve  
Genel Yayın Yönetmeni  
Dr. Kemal DEMİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
M. Hulüsi ERDEMİR

Yayın Editörleri  
M. Nazmi DEĞİRMENÇİ  
Hulusi KESKİNTEPE

Yayın Kurulu  
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK / Prof. Dr. Ali YILMAZ  
Prof. Dr. Sebahat DENİZ / Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ  
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN  
Prof. Dr. Ali AKPINAR

Grafik Tasarım  
Es- Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı

Dergimizi, Web Sayfamız ve Mobil  
Uygulamalarımız Üzerinden Okuyabilirsiniz:



Basım-Yayım  
Çamlıca Basın Yayın Eğitim Sağlık  
Turizm İnşaat San. ve Ticaret A. Ş  
Zaviye Mah. Hacı Hulüsi Efendi Cad.  
No: 89 (44700) Darende / MALATYA  
Tel:(422) 615 15 00 Faks:(422) 615 28 79  
www.somuncubaba.net  
cocuk@somuncubaba.net

2

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024

# İçindekiler

Çok Okuyan mı Çok Gezen mi? .....	4
<b>Sırrı ER</b>	
En Güzel Köy .....	6
<b>Emine Yılmaz DERECİ</b>	
Hayvanları Tanıyalım / Flamingolar .....	8
<b>Hamidullah HALICI</b>	
Birlik Olmanın Gücü .....	10
<b>Naciye BEYZA</b>	
Doğaya İyi Davranmak .....	12
<b>Raziye SAĞLAM</b>	
Bir gün Kudüs'te .....	14
<b>Erbay Kücet</b>	
Gökten Düşen Sofra .....	16
<b>Sait ÖZER</b>	

İllerimizi Tanıyalım / Samsun .....	18
Tarihte İlginç Vakıflar / Mevlevihaneye Zeytinlik Bağışlayan Nikola Kızı Vakfı .....	20
<b>Nisa ERCİYES</b>	
Safiye Hüseyin .....	22
<b>İsmail ÇOLAK</b>	
Nerede Dirlik Orada Birlik .....	24
<b>Erdal KARASU</b>	
Birlikten Kuvvet Doğar .....	26
<b>E. Esra ŞAHİN</b>	
Temmuz'da Bir Gece .....	28
<b>Seda Bayrak DURGUT</b>	
Namık'ın Mehmetçiğe Mektubu .....	30
<b>Sibel U. ÖZDEMİR</b>	
İlginç Bilgiler .....	32



# Çok Okuyan mı Çok Gezen mi?



4



Sevgili çocuklar;

Yaz tatilinin devam ettiği bu günlerde neler yapıyorsunuz? İnşallah bu uzun tatili faydalı olacak şekilde geçiriyorsunuzdur. Haziran ayının ortasında okullar tatile girince bir üst sınıfa geçtiniz. Biraz daha büyüdünüz, düşünceleriniz, yorumlarınız gelişti. Aile içindeki sorumluluğunuz arttı ve sizden beklentiler de aynı oranda yükseldi. Annenizin ve babanızın size güvenmesi umarım sizi mutlu ediyordur.

Sevgili çocuklar;

Uzun yıllardan beri insanların tartıştığı bir konu var: "Çok okuyan mı daha bilgilidir yoksa çok gezen mi?" Bu konu okullarda düzenlenen münazaralarda tartışılır; gruptaki öğrenciler tezlerinin doğrulunu ispatlamak için canla başla çalışırlar. Bunda amaç, konuşma kabiliyetini geliştirmek ve seçici kurul üyelerini etkileyerek yüksek puan almaktır.

Bilgimizi, görgümüzü arttırmak için kitap da önemlidir gezmek de. Neden dersiniz ilk anda aklıma gelenleri söyleyeyim. Kitaplar bizi çağlar öncesine götüren,

savaşlar ve kahramanlar hakkında bilgiler veren, her türlü araştırmayı ve incelemeyi bize aktaran kaynaklardır. Kitapların faydası anlatmakla bitmez

Gelelim gezmeye. Kitapların anlattığı bazı olayları gözlerimizle görüp bilgi sahibi olmamızı sağlar. Tarihte derin izler taşıyan olayların geçtiği yerleri görmek, araştırmak, incelemek insanları bilgi sahibi yapar. Gezerek, görerek öğrenilen bilgiler hafızalarda daha iyi kalmaktadır. Örnek verecek olursak, Çanakkale Savaşı'nın geçtiği yerleri kitaplardan okumak ile görerek incelemek aynı şey değildir. Hacca veya umreye gidenler kitaplarda okuduklarını gördüğü zaman duygusal sahneler yaşamaktadırlar.

Sevgili çocuklar;

Siz, akıllı çocuklarsınız, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bilirsiniz. Kendinize bir çalışma programı hazırlayın. Arkadaşlarınızla oyunlar oynamayı da ihmal etmeyin. Kitaplarla bağlantıyı kesmeyin. Onlar sizin en vefalı arkadaşlarınızdır.





# En Güzeli Köy



6

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



İnebolu'ya bağlı Üçlüce köyünde doğdum, büyüdüm. Köyümüzde yardımlaşmak, birlik ve beraberlik içinde zorlukları aşmak gelenek hâline gelmişti. İmeceye katılmayı her köylü kendine vazife bilirdi. Bunu 2001-2006 yıllarında ilk görev yeri Üçlüce köyü olan Mustafa Demirel Hoca kardeşimizden bir canlı yayında dinlemek o günleri yeniden gözümün önüne getirdi.

Mustafa Hoca Üçlüce köyüne geldiği o günleri şu şekilde anlattı:

"Üçlüce köyü ilk göz ağrım, ilk görev yerimdi. Oradaki birlik beraberliği, vazife yaptığım diğer köylerde göremedim. Akşamları caminin sobasını yakar, namazlarımızı kılardık. Caminin alt katında çayımızı içerken koyu bir sohbeta daldık. Anlatılan anılarla bazen hüzünlenir bazen gülerdik. O günler hiç aklımdan çıkmıyor."

Bir ara susup konuşmasına gülümseyerek devam etti:

"Yaşadığım bir günü ise hiç unutamadım. Köye geldiğim ilk zamanlardı. Caminin odunu bitmek üzereydi. Köyün muhtarını yanıma gelip; 'Yarın caminin odunu toplanacak, kesilip yerine yerleştirilecek,

köylüce böyle karar aldık.' dedi. Ertesi günü bir baktım ki büyük küçük herkes caminin yanında toplanmıştı. Şaşırmıştım. Kimi katır ve eşekleri ile odun taşıyor, kimi gelen odunları kesiyor, kimi yerine yerleştiriyordu. Köylüler içinde tek bir kaytaran yok, herkes iş başında... Küçük çocuklar bile bir iş yapmanın telaşesi içindeydi. Bunu görünce çok duygulandım. Gittiğim her yerde de bu durumu anlatıyorum. Bir de yol açmak için böyle bir imece olmuştu. Ona ben de katılmıştım. Yollara doğru uzanan dalların ve dikenlerin kesilmesi, yola düşen taşların temizlenmesi yine el birliği ile yapılmıştı. O gün içimde bir huzur hissetmiştim. Aynı huzuru her köylünün yüreğinde hissettiğine eminim. Bütün yüzler gülüyordu çünkü."

Mustafa Hoca kardeşimizi dinledikten sonra ben de diyorum ki, İnebolu, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği mücadeleden dolayı ülkemde İstiklâl Madalyası alan tek ilçe. Üçlüce köyü, vatanımda birlik beraberliğiyle anılan köylerin en güzellerinden biri...



Hamidullah  
HALICI

## Hayvanları Tanıyalım

# Flamingolar





Flamingolar, uzun bacaklara ve uzun bir boyuna sahiptir. Kıvrık bir gagaları vardır. Tüylerinde bulunan kırmızı renk tonlarındadır Genelde yengeç, karides, gibi hayvanları, karınca larvası ve yosun yerler. Aşağı doğru eğik gagaları sayesinde, yiyecekleri çok zor ortamlarından dahi çıkarabilirler.

Tuz Gölü ve çevresinde evlerini kuran bu renkli kuşlar, "allı turna" olarak da adlandırılır.

Flamingolar, uzun göç yolculukları sırasında sürüler halinde uçan kuşlardır. Yüzlerce kilometrelik mesafeleri rahatlıkla kat

edebilirler ve farklı besin kaynakları arasında seyahat ederler. Genelde flamingolar, güneye doğru uzun yolculuklar yaparlar. Bu göçler sırasında gökyüzünde flamingoların manzarası oldukça büyüleyicidir!

Flamingolar, gerçekten tuhaf canlılardır. Bu canlılar, tek ayakları üzerinde uyurlar. Flamingoların tek ayak üzerinde uyuması, onlar için enerji tasarrufu sağlar. Bu nedenle bu şekilde uyumayı tercih ederler.

Doğal ortamlarında 20 ila 30 yıl yaşayabilen flamingolar, insan eli ile bakıldıklarında 50 yıl kadar yaşayabilirler.



Naciye  
BEYZA

# Birlik Olmanın Gücü



10

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



Bir milleti, millet yapan, bir arada tutan, ait olma duygusu veren çok kuvvetli değerleri vardır. İnsanlar değerleri sayesinde bir arada olmasa; dağılmaları, parçalanmaları ve yıkılmaları an meselesidir

Millî birlik ve beraberlik; vatandaş olarak en küçük bir olayda bile kenetlenip, birbirimize yardım etmektir. Sadece olumsuz ve güç durumlarda değil, mutlu anlarda da mutluluğu paylaşmak birlik beraberliktir. Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi Millî birlik ve beraberliğin en anlamlı örneğidir.

Birlik ve beraberlik, toplumsal dayanışmayı ve güçlü olmayı gerçekleştirir. Toplumun çeşitli kesimleri arasında iş bölümü ve uyumlu bir iş birliğini oluşturur. İçinde yaşadığı toplumun bir parçası olduğu inancını taşıyan bireyler, ülkenin ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda her türlü tehlikeye karşı ortak hareket ederek güç birliği oluştururlar. Bu durum güçlü devleti oluşturur.

Tarihimize ve millet olarak ilerleyişimize baktığımızda birlik olarak hareket etmenin bireysellikten çok daha önemli olduğunu görürüz.

Atalarımız; "Üzüm üzüme baka baka kararır." demişlerdir. Sevdiklerimizin yanında birbirimize bakarak yaşamımızı, davranışlarımızı, seçimlerimizi büyük ölçüde belirleriz. Hatta bazen birlik olduğumuzun ya da birbirimizden etkilendiğimizin farkına bile

varmadan yaparız bunu.

Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler insanları bir araya getiren durumlardır. Yangın, sel ve depremlerde sadece binalar yıkılmakla kalmıyor, birçok insan da ölebiliyor. Evsiz, eşyasız, korumasız ve çaresiz kalabiliyorlar.

İşte bu zor günlerde yardımseverlik, birlik ve beraberlik duyguları devreye giriyor. Zor durumda kalan insanlara maddî ve manevî yardımlar yaparak, beraberce bu kötü günlerin aşılmasını sağlıyorlar.

Birlik ve beraberlik sayesinde toplumlar; zorluklara daha güçlü direnirler, her daim dayanışma halinde olurlar. İçeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı ülkelerini daha kolay koruyabilirler. Birlik içerisindeki toplum, düşmanlarına karşı daha güçlü bir görünüm sergiler. Ülkede huzur ve refah seviyesini artırır. Toplumda sevgi, saygı oluşur. Yeni nesil birlik beraberlik duyguları daha güçlü, daha bilinçli bir şekilde yetişir.

Aynı zamanda toplum içinde dayanışma toplum uyumunu ve toplumun gücünü artırır. Yardımlaşma duygusunun ve yardımlaşmanın yüksek olduğu toplumlarda huzur, mutluluk, birlik beraberlik ve başarı olur. Böyle toplumlarda insanlar arasında dostluk duyguları gelişir, kin, nefret ve haset yok olur. Yardımlaşma sayesinde devletimiz ve milletimiz kuvvet kazanır.



Raziye  
SAĞLAM

# Doğaya İyi Davranmak



Sevgili çocuk dostlarım;

Bugün Uzun Kulak'la ormana gittik. İnsanlar yaz sıcağından kurtulmak için, yiyecekleriyle birlikte ormana gelerek yiyip içip güzel vakit geçiriyorlar. Biliyorsunuz ağaçlar havayı temizler ve dünyamızı güzelleştirir. Her bir ağaç çok kıymetlidir. Bu sebepten doğada hem ağaçların sayılarının artırılması hem de var olanların çok iyi korunması gerekir. Hafize Teyze bir defasında ormanda yürürken, bu sebepten ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğunu söylemişti.

Uzun Kulak'la ben, siz insanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü bugün ormanda piknikçilerden bazılarını, bekçilerin olmadığı yerde ateş yakmaya çalışırken gördük. Uzun Kulak hemen yüksek sesle havlamaya başlayınca, bir görevli geldi ve onları uyardı. Aslında bence ateş yakmaya çalışanların ormandan çıkarılması gerekir. Uzun Kulak'la bir diğer şaşırdığımız nokta ise, insanların sağa sola çöplerini atmış olması. Biz hayvanlar âleminde doğayı kirleten hiçbir hayvana rastlamadık. İnsanlar ise elleriyle çöplerini toplayıp çöp kutularına atabilecekken etrafa atabiliyor. İşte biz bunu hiç anlamıyoruz. Hafize Teyze Ömer'le Zeliş'e hep şöyle söyler:

- Torunlarım! Allah bize birçok nimet verdi. Ağaçlar, su, hava, denizler, göller ve daha birçok. Biz bunların kıymetini bilmeyip hor

kullanırsak zamanla hepsi elimizden gider.

Etrafa saçılmış çöpleri görünce, Hafize Teyze'nin dedikleri geldi aklımıza. Uzun Kulak kızgınlıkla birkaç kez havladı ve sonra bana bakıp;

- Haydi Camgöz, dedi.

Anlamıştım ne demek istediğini. Ağzımızla hemen çöp poşetlerinin uçlarından tutarak yakındaki çöp bidonuna doğru götürmeye başladık. Bir süre sonra iki tane çocuk bizi fark etti. Biraz bizi izledikten sonra, onlar da bizimle toplamaya başladılar. Dördümüz kısa sürede etrafı temizlerken, ileride bir adamın çekirdek yiyerek kabuklarını yere attığını gördük. Hepimiz kızgınlıkla koşarak yanına vardık. Ben miyavlayıp Uzun Kulak da havlarken çocuklar da bir ağızdan;

- Amca ya çekirdek yeme ya da kabuklarını yere atma, diye bağırıyorlar.

Adam bir an ne diyeceğini şaşırdı. Şaşkınlığı geçince;

- Tamam. Durun kızmayın. Yemiyorum artık, dedi.

O gün akşama kadar ormanda gönüllü çevreci olarak dolaştık. Bizi gören kimse çöp atmadı ama yarın ne olur bilmiyoruz. Dediğim gibi doğanın her türlü güzelliğinden faydalanan insanların doğaya neden bu kadar kötü davrandığını biz hayvanlar hiç anlamıyoruz.

Görüşmek üzere çocuklar, hoşça kalın...

Erbay  
KÜCET

# Bir Gün Kudüs'te



14

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024





İçinde birçok kültürün ve inancın izlerini barındıran Kudüs'ün toprağı, tarihin izlerine şahitlik ediyordu. Bu topraklarda büyüyen Feyza, Sare ve Durunaz, sanki bu toprakların canlı birer yansımasıydılar. Babalarının "Korkmayın kızlarım. Biz onlardan üstünüz. Çünkü biz Müslümanız." sözleri onların içindeki gücü ateşleyerek cesaretlerini artırıyordu. Mescidin kapısından geçerken, Yahudi askerlerinin silahlarını görmek, sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda ruhlarının sınavıydı. Ancak, bu topraklarda yaşayan pek çok insan gibi Feyza, Sare ve Durunaz İsraili askerlerin gözlerine bile bakmadan, dimdik durmanın ne demek olduğunu biliyorlardı.

O gün, Kudüs'ün gökyüzünde bulutlar yoğunlaşmış, bir gerginlik havası hakimdi. Mescid-i Aksa'nın eşiğinde, inancın yükünü taşıyan Feyza, Sare ve Durunaz, Yahudi askerlerin el işaretiyle çağrıldıklarında, gökyüzü adeta onların iç çatışmalarını yansıtıyordu.

Bu sırada, mahallenin genç delikanlısı Osman, yaklaşıyordu. İsraili asker, Osman'a uzaklaşmasını istediğinde, Osman'ın sakin tavrı, etrafındaki sessizliği daha da belirginleştiriyordu.

Keyif için yapıldığı açıkça belli olan eyleme karşı Osman, sessizce direnişin kutsal ateşini yakıyordu. Osman'ın cesaretiyle etraftaki sessizlik âdeta bir inancın dirilişinin müjdesini veriyordu. Bu an, sadece bir buluşmanın değil, aynı zamanda bir başkaldırının, bir direnişin ve bir umudun doğuşuydu.

Osman, kızlara oradan uzaklaşmalarını söyledi. Diğer İsraili askerler, hızla olay yerine gelerek Osman'a silahını vermesi için baskı yaptılar. Bu sırada sayıları artan askerler, ne yapacaklarını şaşırılmışlardı.

Gerilim dolu anlardan sonra polister gelip Osman'ı gözaltına alırken, Feyza, Sare ve Durunaz hem korku hem de gurur doluydu. Akşam, Osman'ın gözaltına alındığına dair bir haber vardı. Kardeşler, yaşadıklarını Orhan Dedelerine anlattılar. Oysa o gün, Kudüs topraklarında bir kahraman doğmuştu. Bir kahramanın ardından, acı dolu bir hikâye başlamıştı, ama aynı zamanda umut dolu bir direniş de...

Bir Kitap

Sait  
ÖZER

# Gökten Düşen Sofra

**Kitabın adı:** Gökten  
Düşen Sofra

**Yazar:**

Abdurrahman Ekin

**Yayınevi:** Tulu Kitap

**Yayın yeri ve yılı:**

Ankara/2023

**Sayfa sayısı:** 28

**Yaş aralığı:** 8+

**İşlenen konular:**

;Paylaşma,  
yardımlaşma,  
mutluluk, güler  
yüz...



16

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



Gökyüzünden yağmur yağar, kar yağar ancak gökten sofranın yağması, düşmesi de çok tuhaf değil mi sevgili çocuklar! Ben de çok şaşkırdım ve merak ettim, bu sofraya nasıl bir sofraya acaba diye. Bugün sizlerle paylaşacağım kitap gökten düşen bir sofraya ile ilgili. Siz de merak ediyorsunuz sanırım. Haydi, o zaman kitabımıza geçelim.

Gökyüzünden yüksek binaların arasına bir sofraya sekip düşer. Önce bu sofraya kimsenin ilgisini, dikkatini çekmez. Yalnız yaşlı bir kadının evinin balkonundan sofraya ilgiyle izlemektedir. Bu esnada birkaç şişman kedi sofraya doğru yönelir. Kedilerin içinde Kral Kara Kedi, iki patisiyle sofraya dokunur. Bu manzarayı izleyen birkaç köpek koşarak gelir ve sofranın başında toplanan kedileri dağıtır. Yaşlı kadın sofranın etrafında toplanan kedilere şaşkın şaşkın bakmaktadır. Ortada tuhaf bir durum vardır. Sofranın başında hiçbir kuş yoktur. Yaşlı kadın sofraya bakarken çocukluğunu hatırlar. Annesinin hazırladığı leziz yemekleri kardeşleriyle beraber zevkle yedikleri günler gözlerinin önüne gelir.

Birden sofraya kendiliğinden hareket etmeye başlar. Kediler bu durum karşısında korkar, insanlar merak eder ve sofranın başında halka olurlar. Sofra olduğu yerde büyümeye ve genişlemeye başlar. O kadar büyür o kadar büyür ki apartmanların boyuna erişir. İnsanlar şaşkınlık ve korku yaşar ve telaşla sağa sola kaçar. Daha sonra sofranın zarar kendileri-

ne zarar vermediğini görerek rahat bir nefes alırlar. Yaşlı kadın olanlar karşısında sakindir. Bu sofraya bir yerlerden hatırlamaktadır sanki. Kadın bu sofraya nereden hatırladığını düşünürken sofranın örtüsünün düğümü çözülür ve çeşit çeşit yiyecekler etrafa saçılır. Ortaya saçılan bu yiyeceklerin enfes kokusu herkesi baştan çıkarır. Sokaktakiler korku ve merakla sofraya yaklaşır. Kara Kedi de kendi halkını sofranın etrafında toplar. Ancak ortada tuhaf bir durum vardır. Kim sofraya elini uzatırsa sofraya ondan kaçmaktadır. Bu kez sokakta kim var kim yoksa sofranın peşine düşer. Yaşlı kadın da kalabalığın arasından sıyrılıp sofrayı kovalayanlar arasındadır. Bir süre sonra bu cümbüşe şimdiye kadar ortalıkta görünmeyen kuşlar da katılır. Daha sonra nasıl olursa sofraya kendiliğinden durur. İnsanlar kan ter içinde kalmıştır. Sofraya bakanlar bir de ne görsün kendi, annelerinin, teyzelerinin yaptığı leziz yemekler bu sofradadır. Yaşlı kadın yine geçmişe gider ve annesinin güzel yemeklerini, sofraya ellerini yıkamadan oturmamaları, babasını beklediklerini, besmeleyle bölüştükleri ekmeği, annesine nasıl yardım ettiklerini birer birer hatırlar.

Saatler geçer ve sofranın etrafında toplananlar büyük bir mutlulukla yemeklerini yerler. İnsanların aklında şimdi bu sofraya ne olacağı sorusu vardır. Yaşlı kadın ise yüzünde tebessümle oradan uzaklaşır. İnsanlar da bir sonraki yemek vaktine kadar şehir meydanında beklemeye devam eder.

# SAMSUN

## İllerimizi Tanıyalım



### Akalan Şelaleleri:

Şelaler, büyüklü küçüklü 18 adet şelaleden oluşuyor. Ferah, huzurlu ve serin bir ortam vadeden şelaler Samsun'un doğal güzellikleri dendiğinde ilk akla gelen yerlerden olarak en önemli turizm noktalarından biridir.



### Bafra Pidesi:

Yöre halkı tarafından kahvaltılı sofralarından eksik edilmeyen Bafra pidesi, bol soğanlı kıymalı bir iç harç ve çıtır bir hamurdan hazırlanır. Uzun ve ince bir şekil verilen hamur, odun ateşinde özenle pişirilir. En son pişmiş hamurun üzerine tereyağı sürülür ve ortaya nefis bir lezzet çıkar.



### Kızılırmak Kuş Cenneti:

Binlerce kuş çeşidine sahip kuş cenneti, barındırdığı kuş sayısı bakımından ülkemizde ve dünyamızda önemli bir doğal güzellik olarak yer alıyor. 20 adet göl ve sazlık alanlarıyla dikkat çeken bu yerde yaklaşık 1.100 adet kuş türü yaşıyor.

“Samsun, Karadeniz'in göz kamaştırıcı incisi olarak bilinen, kültürü, tarihi ve muhteşem mutfağıyla sizi büyüleyecek bir şehirdir. Samsun'a adım attığınızda, modern yapısı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu enfes şehirde keşfedeceğiniz eşsiz deneyimlerle sizi bekliyor olacaktır.”





### Tekkeköy Mağaraları:

Mağaralar, mutlaka görülmesi gereken turistik noktalardan. Tarihte 14 farklı uygarlığı yaşadığı bir yerleşim alanı olarak yer alan mağaralar, dünyada katlı yaşama geçilen ilk bölge olarak biliniyor. Eski Taş Devri'nden kalan Tekkeköy Mağaraları, tarihi kalıntıları, rahat yürüyüş yolları ve seyir terasları ile dikkat çekiyor.



### Amazon Adası, Batı Park:

Samsun'un kültürel zenginlikleri arasında yer alan efsanevi kadın savaşçılar olarak bilinen Amazonlar'ın, Terme İlçesi yakınlarında kurdukları "The Miskyra" kentinde yaşadıkları belirtiliyor. Batı Park'ta yer alan Amazon Adası Amazonların günlük yaşamlarını, tarihlerini ve mitolojik hikâyelerini anlatan heykeller ve rölyefler de bulunuyor.



### Göğceli Çivisiz Camii:

Cami, insanı hayrete düşürecek cinsten. Yapımı sekiz asır öncesine dayanan bu cami, Selçuklu mimarları tarafından çivi kullanmadan yapılmış. Çivisiz Cami olarak da anılan cami, Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in talimatı ile 1205 yılında yapılmış. Ahşaptan yapılan caminin temelinde deprem takozu da kullanılmış.

“Samsun'un Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Lâdik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent olmak üzere on yedi tane ilçesi vardır.”



Nisa  
ERCIYES



# Mevlevîhaneye Zeytinlik Bağışlayan Nikola Kızı Vakfı



20

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



**Vakfın Adı:** Rukineİbnetİ Nikola Vakfı

**Kurucunun Lakabı:** Sarıođlu Eşı

**Kurulduđu Yer:** İstanbul

**Kuruluş Tarihi:** 1301 H./1883 M.

Yenikapı Mevlevîhanesi'nin önünde iki Mevlevî dervişı konuşuyorlardı. Biri bu Mevlevîhane'ye iki yüz sene önce getirilen zeytinyađıyla ilgili öğrendiklerini anlatıyordu. Ama arkadaşı zeytinyađı getiren ismin bir Rum Hanım olduğunu öğrenince hayret etmişti.

- 19. yüzyılda İstanbul'da yaşamış. Rum asıllıymış. Sarıođlu eşı Rukine imiş ama Nikola kızı olarak geçiyormuş adı...

- Peki, Müslüman mı olmuş?

- İşte o konuda bir kayıt bulunmuyor.

- E peki Müslüman olmayan bir kadın, niçin zeytinliklerinden elde ettiği yađı getirip de Mevlevîhane'ye bađışlasın ki?

- Ya bilmez misin, Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî bütün dünyanın hayran kaldığı büyük bir zat. "Ne olursan ol yine gel." demiyor mu?

Şimdi bu Rukine Hanım bir Mevlâna hayranı... Hatta kendisi bu Yenikapı Mevlevîhanesi'ne gelirmiş. Burada musiki ve

diđer faaliyetlere de katılmış.

- Hımm.

- Tabii varlıklı bir kadın. Mal varlığıyla Mevlevîhane'ye hizmet edebilmek için bir vakıf kuruyor.

- Nerede?

- Canım nerede olacak, İstanbul'da... Kendisinin Edremit'te bir dükkânı, bir kahvehanesi, bir zeytinlik bahçesi ve bir de fırını varmış. Bunları vakfın gelir kaynađı olarak tespit etmiş ve geliriyle her sene Mevlevîhane'ye zeytinyađı hediye etmeyi vasiyet etmiş.

- Ha evet... Zeytinyađı o dönemde yeme haricinde, kandillerde yakıt olarak da kullanılıyordu deđil mi?

- Evet öyleydi.



İsmail  
ÇOLAK

# Safiye Hüseyin



22

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2023





Safiye Hüseyin, Osmanlı'nın ilk hasta bakıcılarındandı. Savaş sırasında Reşit Paşa Vapur Hastanesinin baş hastabakıcısıydı.

Burada, yüzlerce Mehmetçik'in yarasını bir anne şefkatiyle sarmıştı.

Safiye Hüseyin, yüzlerce yaralının, gözlerinin önünde şehitliğe yürüyüşüne şahit olmuştu.

Bekir Çavuş da kollarında can verenerdendi.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Bekir Çavuş'un bir ayağı kangren olmuştu. Öteki ayağını da ameliyat masasında kaybetmişti.

Durumu çok kritikti. Ölmesi an meselesiydi.

Fakat beklenmedik olaylar meydana geliyordu. Bunlardan biri, Safiye Hanım'ın anlatımıyla şöyle gelişmişti:

O gece sabaha karşı kamaramın kapısı hızlı hızlı vuruldu. Kalktım dışarıda bir ses;

- Başhemşire... Başhemşire! Hani ayağını ameliyat ettiğimiz ağır yaralı yok mu? Kendisine bir hâl geldi hemşire. Tek bacağıyla ayağa kalktı. Odanın içinde dolaşmak istiyor, diye bağırıyordu.

Hemen koştum. Bekir Çavuş ayağa kalkmıştı.

Yanına gittim. Bileğinden tuttum; müthiş ateşi vardı.

- Aman Bekir Çavuş! Ne yapıyorsun? Bu hâl ile ayağa kalkılır mı, dedim.

Bekir Çavuş kendisini kaybetmiş bir hâlde şöyle dedi:

- Aman, ne diyorsun? Yüzbaşım seslendi. Emri yerine getirmem lazım. Tabii kalkacağım...

Bir ara Bekir Çavuş'un yüzüne birkaç su damlası düştü. Başını kaldırıp baktığında, Safiye Hanım'ın ağladığını gördü.

Kendi halini unuttu, ibret verici sözlerle hastabakıcıyı teselli etmeye koyuldu:

- Kulun kul için ağlayacağı zaman değildir... Beni bu kutsal topraklardan ayırmayın, gömüleceksem buraya gömün!

Safiye Hüseyin, Bekir Çavuş'un sabaha kadar başında bekledi.

Bu yiğit askerin, şehit düşeceği ana kadar Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği ayetleri okuduğuna şahit oldu.

Bekir Çavuş, sabahın alaca karanlığında ruhunu teslim edene değin devamlı olarak annesini, yavuklusunu, komutanının emrini sayıkladı.



# Nerede Birlik Orada Birlik



24

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024

Millî birlik ve beraberlik, millet fertlerinin bir arada yaşaması ve bütünlüğüdür. Birlik ve beraberlik; saygıdır, sevgidir, paylaşmadır, hoşgörüdür, kardeşliktir, adalettir, eşitliktir, dayanışmadır, şefkat ve merhamettir, ortak çıkarlarda bir araya gelmedir, bağlanmadır, bir milleti millet yapan unsurları tanımadır, aynı gelenek ve görenekleri benimsemedir. Birlik ve beraberlik; kısaca her şeydir, vatan içinde en küçük bir olayda bile kenetlenip bir arada hareket etmektir. Yalnız başa gelen kötü durumlar için değil, mutlu anlarda da sevinci paylaşmadır.

Tarihimiz; gururla andığımız, bize mutluluk ve huzur veren olaylarla doludur. Her biri birlik ve beraberliğin ürünüdür. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, bu uğurda canlarını feda eden atalarımızı minnetle yâd ederiz. Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen İstanbul'un fethi hâlâ birlikte kutladığımız, değerini bildiğimiz, gururla andığımız Dünya tarihine yön vermiş en önemli olaylardan biridir. Çanakkale Savaşı birlik ve beraberliğin en anlamlı örneğidir. Kahramanca savaşan vatan evlatlarını, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi tüm ülkece minnetle anar, onlara şükran duyarız. Vatan toprakları haksızca işgal edildiğinde, parsel parsel bölüşüldüğünde genç yaşlı, kadın erkek, çocuk demeden bir araya gelip vatanın savunulduğu, düşmanların topraklarımızdan kovulduğu Kurtuluş Savaşımız en anlamlı birlik ve beraberlik örneğidir.

Spor karşılaşmalarında aldığımız başarılarda ülkece bir araya gelir ve sevince ortak

oluruz. Dünyaca tanınmış bilim insanlarımızın, bestecilerimizin, müzisyenlerimizin başarıları hepimizin ortak gururudur. Millî bayramlarımızı hiçbir ayırım gözetmeksizin ulusça kutlarız. Dinî bayramlarımız bir araya geldiğimiz, büyüklerimizin gönlünü alma, küçüklerimizi sevindirme, yardıma muhtaç insanlarımıza el uzatma, barışma, hoşgörü günleridir.

Sevinçle, mutlulukla andığımız olayların yanı sıra, ne yazık ki ülkemizde sık sık yaşadığımız deprem, sel ve kazalar gibi bizi üzen, derinden yaralayan olaylarda olmaktadır. Nasıl sevince ortak oluyorsak, kederde ve tasada, zor günlerde de ortak olmayı, paylaşmayı, yardımseverliği en iyi bilen toplumlardan biriyiz. Zorluğu aşmanın tek yolunun birlik ve beraberlik olduğunu çok iyi biliriz.

“Kendimiz için değil, bağlı olduğumuz ulus için çalışmalıyız. Çalışmanın en değerlisi budur.”

“Kötü havalarda insan dosta aç olur, bir araya gelse dost dostla ilaç olur.”

“Bahçede bir gül tek olur, öbek öbek iken bahara taç olur.”

“Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.” sözlerinin anlamını da çok iyi biliriz.

Sevinçte ve kederde, iyi günde, kötü günde birlik olmayı başardığımız için gurur duymalı bu gurura gölge düşürmemeli, gölge düşürmek isteyenlere de izin vermemeliyiz.

Elif Esra'nın  
Günüğü

Elif Esra  
ŞAHİN



# Birlikten Kuvvet Doğar



26

Somunlu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024

Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalarımız. Bir elimizle yapabileceğimiz şeyler sınırlı iken iki elimizle birçok şeyi başarabiliriz. Yalnızken başaramadığımız birçok faaliyeti de birlik ve beraberlik içinde kolayca başarabiliriz. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler büyüklerimiz. İnsan yaratılış gereği başkalarına muhtaçtır. İnsanların birbirleriyle münasebetleri, hem kulluk görevlerini yerine getirmelerine hem de aralarında sevgi, saygı ve muhabbet oluşmasına vesile olur. Bir kişinin ihtiyacı anında ona yardım etmek, bir düşkünün elinden tutmak, hem dinî hem insanî vazifemizdir. Sevgili Peygamberimiz, "Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple iyusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." buyurmaktadır. Yine bir başka hadislerinde; "Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kullan kardeş olunuz." buyurmaktadır.

Birlik ve beraberlik toplum içinde sevgi ve dayanışmayı sağlar. Toplumdaki fertler birbirine daha da bağlanır ve bunun sonucunda sevgi ortaya çıkar. Özellikle de ülkemizin güzel insanları en zorlu anlarda hep bir ve beraberce hareket etmesini bilmişlerdir. Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletimiz, hep birlikte ve "Önce vatan!" diyerek hareket etmişlerdir. Milletleri ayakta tutan en önemli unsur o ülkede birlik ve beraberliğin daim olmasıdır. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde huzur olur, o ülke bölünmez ve kimse bölmeye dahi cesaret edemez. Burada bir konunun da altını çizmek gerekir. Kimlerle dost

ve arkadaş olduğumuza dikkat etmek gerekir. İyilerle dost olursak bizi iyiliğe, kötülerle dost ve arkadaş olursak bizi kötülüğe götürür. Kötülerden ise ne topluma ne devlete hayır gelir. Onun için çevremizdeki arkadaşlarımızı çok iyi seçmeliyiz. Bizim iyi günde ve kötü günde yanımızda olacak, başı sıkışınca yanı yolda bırakmayacak dostlar edinmeliyiz. Dîv'an-ı Hulûsî-i Dârendevî'deki bir beyitte şöyle geçer:

*Ehiller ile konuş, ta ki ehil olasın*

*Seni yoldan çıkarır, derilme yobaz ile*

Konuyla ilgili bir hikâye anlatmak istiyorum: Bir gün Yusuf ve Kerem adında iki arkadaş bir ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Bir anda bir ayı karşılarına çıktı. Yusuf, daha önce tırmanma konusunda bilgi ve tecrübeli olduğundan hızlıca yakındaki ağaca tırmanarak ayıdan kurtulmayı başardı. Ancak Kerem'in ağaca nasıl tırmanılacağı konusunda hiçbir fikri yoktu, ne yapacağını şaşırılmıştı. Ayının gittikçe kendine yaklaştığını fark ediyordu. Bir anda ayının cesetlere dokunmadığını hatırlamıştı. Hemen nefesini tutup uzandı, ölü taklidi yaptı. Ayı Kerem'in yanına gelip onu koklamaya başladı, Kerem'i hareketsiz görünce onun öldüğünü sanıp oradan ayrıldı. Ayı onlardan uzaklaştıktan sonra Yusuf, aşağı indi ve Kerem'e sordu;

- Ayı, sana yaklaştığında kulağına ne söyledi? Kerem;

- Bencil insanlarla arkadaşlık kurmamam gerektiğini tavsiye etti, dedi.

Arkadaşınız sizi belânın ortasında bırakırsa, o sizin gerçek dostunuz değildir. Gerçek dost kara günde belli olur. Kalın sağlıcakla...

Seda  
Bayrak  
DURGUT

# Temmuz'da Bir Gece



28

Scmuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



Koluna baktı çocuk. Saati kaçırmamalıydı. Babasına döndü. Babası da sürekli saatini kontrol ediyordu. O gün yaşananları unutmamışlardı. Aradan yıllar geçmişti. Hayat devam etmişti. Hayat hep devam ederdi. Yaşananları unutmamak devam etmeye dâhildi...

O sıcak temmuz gecesinde babasıyla yürüyüşe çıkmıştı çocuk. Deniz kenarındaki bankta sohbet etmişlerdi. Büyüyünce asker olmak istediğini söylemişti yine babasına. Babası da oğlunun bu hayalini yine gözleri parlayarak dinlemişti.

Denize bakıp ümitlerini gezdirmişlerdi boğazın sularında. Ümit hep vardı. Olmalıydı...

Sonra... Sonra televizyonlardan, telefonlardan haberler gelmeye başladı. Vatanını sevmeyen bazı askerler olaylar çıkarmışlardı. Bazı insanları incitmişlerdi. Vatansever insanlardı incittikleri. Vatanlarını sevmeyenler, vatansever ne demek bilmezdi. Bilmeleri beklenemezdi!..

Kargaşanın, öfkenin, hüznün ve zaferin aynı anda yaşandığı o büyük gecenin yıldönümü, çocuğa her seferinde bambaşka duygular yaşatırdı. Bu gece de babasıyla köprüye gidecekti. O gecenin

kahramanlarını anacaklar ve ülkelerine olan sevgilerini büyük bir kalabalıkla birlikte göklere haykıracaklardı.

Tekrar koluna baktı. Saat gelmek üzereydi. Babasına baktı. Bayrağı sımsıkı tutuyordu babası. Çocuk da babasının koluna sımsıkı sarıldı. Birlikte köprüye doğru yürümeye başladılar. Ülkenin her yerinden insanlar bu büyük gün için toplanmıştı. Gururlu kalabalık yürüdü. Kırmızı bayraklarını gökyüzüne kaldırmışlardı.

Birden köprünün arka tarafında bir asker silueti gördü çocuk. Rüzgâr gibiydi gördüğü. Masal gibi, hayâl gibi. Asker, bayraklara ve insanlara bakarak gülümsüyordu. Çocuk, askeri gördü. Babası da görsün istedi. Kolunu çekiştirmeye başladı. Adam oğluna baktı. Nedense gösterdiği yerde kimseyi göremedi. Çocuk, askere baktı. Asker çocuğa el salladı, göz kırptı ve denize doğru yürümeye başladı...

Tüm köprü bayraklarla donanmıştı.

Çocuk, büyüyünce kahraman bir asker olacaktı...

Sibel U.  
ÖZDEMİR

# Hamik'in Mehmetçiğe Mektubu



30

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | TEMMUZ 2024



Asker Abi merhaba,

Benim adım Namık. Annem bana hamileyken babamla birlikte Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununu seyretmişler. Oyun, Kırım Savaşı sırasında Silistre Kalesi'nin kurtarılmasını, askerlerin gösterdiği kahramanlığı ve fedakârlığı işliyormuş. Piyeste vatani sevmek, uğruna savaş vermek ve sahip çıkmak yani vatan duygusu anlatılıyormuş. Annem de babam da oyundan çok etkilenmişler. O yüzden benim adıma "Namık", ikizimin ismini de "Kemal" koymuşlar. Yani yüreğime anne karnındayken yerleşmiş memleket sevgisi.

Kardeşim ve ben altıncı sınıfa gidiyoruz. Büyüdüğümde senin gibi asker olacağım. Topraklarımızı düşmanlardan koruyacağım çünkü ülkemi çok seviyorum.

Kemal de polis olmak istiyor. O da insanların güven içinde yaşamalarını sağlamak için çalışacağını söylüyor.

Öğretmenimiz, bir ulusun, bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı kara parçasının vatan, diye adlandırıldığını söyledi.

Dedem yurdunu, milletini çok seven bir insan, tam bir vatansever. Ben de onun gibiyim. Dedemin babası Çanakkale'de şehit, amcaları, dayıları da gazi olmuş. Onlar gazi olarak döndükleri için "Yaralılar" lakabı verilmiş dostları tarafından.

Dedem, vatanın sadece doğup büyüdüğümüz bir yer olmadığını, yalnızca üzerinde yaşanmakla sınırlı kalınmadığını söylüyor. Bir de diyor ki vatanımız bu topraklar için toprağa düşen, şehit olan askerlerin kanı ile sulandığı için kutsalmış. Her insanın içinde yurt sevgisi varmış. İnsanlar özgürlük içinde rahat ve refah bir şekilde yaşamak isterlermiş. Aynı vatanın insanların konuştuğu dil de aynı olurmuş. Böylece milli birlik ve beraberlik sağlanırmış.

Ulu Önder Atatürk'ümüz de vatan ve millet sevgisi ile dopdoluydu. Ülkesi ve milleti için canını seve seve verebilecek bir ruha sahipti. Padişahlığı yani kişisel egemenliği kaldırmış, cumhuriyeti kurmuş ve halkın kendi kendini yönetmesini sağlamıştı. Bu hareketiyle milletine olan sevgisini, güvenini gözler önüne sermişti.

İşte ben de yurdumun insanların güvenli bir şekilde, özgür yaşayabilmesi, al yıldızlı bayrağımızın gönlünce dalgalanabilmesi ve onun gölgesi altında nefes alabilmek için asker olacağım inşallah...

Asker Abi, ben ve Kemal ellerinden öpüyor, iyi nöbetler diliyoruz. Bir an önce büyüüp asker ve polis olabilmek için gün sayıyoruz. Sevgilerimizle.

25.05.2024

Namık



## Postlarımızdan ilginç Bilgiler



**FİL KULAKLI AHTAPOT:**  
FİL KULAKLARINA SAHİP BU AHTAPOT  
TÜRÜNÜN SARKIK KULAKLARI OKYANUS  
TABANINDAN YİYECEK BULMASINA YARDIMCIDIR.  
DENİZİN 3 BİN İLA 5 BİN METRE DERİNLİKLERİNDE  
YAŞAYAN BU CANLILAR 1.8 METRE UZUNLUĞA VE 5.9  
KİLOGRAMAĞIRLIĞA SAHIPTIR.



**VENEZUELA KANIŞ GÜVESİ:**  
VENEZUELA KANIŞ GÜVESİ YENİ KEŞFEDİLEN VE  
HEM FINO KÖPEĞİ HEM DE GÜVEYİ ANDIRAN BİR BÖCEK  
TÜRÜDÜR. ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE ANA VATANI  
VENEZUELA'DIR.



**SAYGA:**  
SOYU TEHDİT ALTINDA BULUNAN  
BİR CANLIDIR. GENİŞ BURUNLARI SAYGANIN  
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİDİR. YALNIZCA ERKEKLERİN  
BOYNUZLARI BULUNSA DA SAYGALAR ZAMAN ZAMAN  
OLDUKÇA TEHLİKELİ HAYVANLARDIR. ANA VATANI  
ORTA ASYA'DIR.



**TÜP BURUNLU MEYVE YARASASI:**  
TÜP BURUNLU MEYVE YARASASI, ENDONEZYA'DA  
BULUNAN MULLER DAĞLARI VE ÇEVRESİNDE YAŞAR. SARI  
BURNU SEBEBİYLE BU ADI ALMIŞTIR.



## UYAN DÜNYA UYAN

*Gazze'de insanlık yok ediliyor,  
Uyan dünya uyan uykudan uyan.  
Masum yavrulara kurşun deęiyor,  
Kulaęını tıkar vahşeti duyan.*

*Kudurdu azgınlar durur mu yine?  
Fosfor bombaları yapışır tene,  
Bombalar yağarken acılı güne,  
Yan ey Filistin'li sen ülkene yan!*

*Evler bombalandı yavrular yandı,  
Daęlar bombalandı canlılar yandı,  
Günlerdir bölgede akan al kandı,  
Böylesi zulüme dayanır mı can?*

*Nicedir yaşlıdır Mescid-i Aksa,  
Şu İslam dünyası öldümü yoksa?  
Canlar ilk kibleye bir dönüp baksa,  
Yetsin artık yetmiş yıldır akan kan.*

*Ahlaksızlar çalgı, çengi oynuyor,  
Bu çakallar can almaya doymuyor,  
Olmuyor ey dünya böyle olmuyor!  
Ya rab! Senden gelsin mazhuma ihsan.*

*Rabia BARIŞ*



*“Bir toplumun kalkınması fertlerinin dindar ve güzel ahlâklı olmasına aile ve akraba sevgisine, muhtaçları gözetmeye, komşulara karşı insanca davranmaya, arkadaş kıymetlerine riayet etmeye, yolculara yardımcı olmaya, maiyetinizde bulundurduğunuz kimselere güzel muamelede bulunmaya dayanır. Toplumun toplum yapan ve ayakta tutan yegâne unsur fertlerinin aralarındaki manevî bağlar ile karşılıklı yerine getirilmesi gereken haklar ve vazifelerdir. İşte bu hak ve vazifeler, komşuluk haklarını teşkil etmektedir.”*

**Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)**

