

ISSN:2791-9609



"Somuncu Baba Bahçesinin Taze Çiçeği"

somuncubaba
KURUMSAL YAYINLAMA VE DAĞITIM



Çocuk

Somuncu Baba Dergisi'nin Ekidir.

KASIM 2023 / Yıl: 30 - Sayı: 277





(Bir Ayet)

Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarımızı hakkıyla görür.” (11/Hud, 112)



(Bir Hadis)

*“Bir sahabi; Yâ Rasûlallah! Bana İslâm’ı öylesine anlat ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim.’ dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.); ‘Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!’ buyurdu.”
(Müslim, İman, 62)*



Editör'den Merhaba

Bizlere Çalışma Azmini Öğreten Öğretmenlerimiz

Çalışmak

insan hayatında en önemli faktördür.

İnsan çalışırsa bir şeyler elde eder ve kazandığı şeyleri hayatının devamı için harcar. Bu durum maddî konular için olduğu gibi ilim ve irfan yolunda kazandığımız bilgi ve tecrübeler için de geçerlidir.

Yüce dinimiz İslâm her konuda çalışmayı ve çalışkanlığı önemsemiş ve inananlarına bunu tavsiye etmiştir. Yüce Allah, kendi yolunda çalışanları cennetle müjdeliyor. İnsanın ilimle meşgul olması, ailesinin rızkını kazanmak için çaba sarf etmesi, yani her alanda üretken bir kimse olması ondan beklenmektedir. Âl-i İmrân Suresi'nin 195. ayeti kerimesinde şöyle buyruluyor: *"Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zâyi etmeyeceğim."*

Allah, çalışmanın mutlaka bir karşılığının olacağını garanti etmektedir. Çalışıp karşılığını alamayan bir kişinin olmayacağı bu ayetin temel mesajıdır. Derslerine güzelce çalışan bir öğrenci, girdiği sınavlardan mutlaka iyi not alacaktır. Tarlasını usulüne uygun eken çiftçi, emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır. Görevini en güzel bir biçimde yerine getiren devlet görevlisi, amirlerinin takdirini kazanacak, vatanına karşı vazifesini yapmış olacaktır. İşte bu örnekler çalışmanın boşa gitmeyeceğini göstermektedir.

İnançlı bir insanın çalışması; çevresini imar etmesi, güzel ve faydalı şeyler üretmesi erdemli kimselerde bulunması gereken vasıflardandır. Bunu Allah gördüğü gibi, civarında yaşayan; öğretmenleri, aile halkı, komşuları ve arkadaşları da görüp kıymetini takdir edeceklerdir. Öğretmenlerimiz ve anne-babalarımız bizim derslerimize çok çalışmamızı daima hatırlatırlar. Herkes çalışmasının dünyevî karşılığını bu dünyadayken alır. Bir öğrenci olarak derslerimize çok çalışmamız gerektiğini iyi anlamamız gerekir. Gündüz vakitleri, hareket ve çalışma için bizlere bir fırsattır. Allah, insanın çalışmasını istemiş ve bunu sağlayabilmesi için de çalışma vaktini yaratmıştır. Bu, önemli bir ayrıntıdır. Gündüzün çalışması, gecenin istirahatine bağlanmıştır. Bizim kültürümüzde, "Ne ekersen onu biçersin." atasözü çok şey anlatır. İnsanın eline geçen çalıştığından fazlası veya azı değildir. Ne kadar çalışılırsa elde edilen kazanım da o kadardır.

Bizlere çalışma azmini öğreten, bilgi ile donatan Rabb'imizi tanıtan, duaları belleten öğretmenlerimizi örnek almalı ve daima çok çalışmalıyız.



ISSN: 2791-9609

Çocuk

Somuncu Baba Çocuk Dergisi
KASIM 2023 Yılı: 30 Sayı: 277

Somuncu Baba Dergisi'nin Ücretsiz Ekidir.

İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Kemal DEMİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
M. Hulüsi ERDEMİR

Yayın Editörleri
M. Nazmi DEĞİRMENÇİ
Hulusi KESKİNTEPE

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK / Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Sebahat DENİZ / Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
Prof. Dr. Ali AKPINAR

Grafik Tasarım
Es- Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı

Dergimizi, Web Sayfamız ve Mobil
Uygulamalarımız Üzerinden Okuyabilirsiniz:



Basım-Yayım
Çamlıca Basın Yayın Eğitim Sağlık
Turizm İnşaat San. ve Ticaret A. Ş
Zaviye Mah. Hacı Hulüsi Efendi Cad.
No: 89 (44700) Darende / MALATYA
Tel:(422) 615 15 00 Faks:(422) 615 28 79
www.somuncubaba.net
cocuk@somuncubaba.net

2

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



İçindekiler



Öğretmenim, Canım Benim.....	4
Sırrı ER	
Kestane.....	6
Emine Yılmaz DERECİ	
Hayvanları Tanıyalım / Kuğular.....	8
Hamidullah HALICI	
Öğretmenlerimiz.....	10
Naciye BEYZA	
Camgöz ve Masumi.....	12
Raziye SAĞLAM	
Şeyh Saadeddin'in Kahramanlıkları.....	14
İsmail ÇOLAK	
Kel Papağan.....	16
Sait ÖZER	



İllerimizi Tanıyalım.....	18
Bulaşıcı Hastalıkların Tedavi Vakti.....	20
Nisa ERCİYES	
Şeyma Abla'nın Nür Kardeşiyle Buluşması.....	22
Mustafa AKGÜN	
Güçlü Eğitim, Güvenli Gelecek.....	24
Erdal KARASU	
Yol ve Yolcu.....	26
E. Esra ŞAHİN	
Çoktan Seçmeli Fikirler.....	28
Seda Bayrak DURGUT	
İyi Ki Yuva Oldum Size.....	30
Sibel U. ÖZDEMİR	
İlginç Bilgiler.....	32





Öğretmenim, Canım Benim



4

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Sevgili çocuklar;

Çocukluğumdan beri bildiğim ve sevdiğim bir çocuk şarkısı vardır: *Öğretmenim, canım benim, canım benim/ Seni ben pek çok, pek çok severim/Sen bir ana, sen bir baba/Her şey oldun artık bana/ Oku, öğret ve nihayet/Yurda yarar bir insan et.*

Öğretmenlik çok farklı ve özel bir meslektir. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz nesli öğretmenler yetiştirir.

Devletimiz eğitim faaliyetlerine çok önem vermektedir. Her yıl devletin bütçe rakamları açıklandığında görüyoruz ki en çok para Milli Eğitim Bakanlığına ayrılmaktadır. Ülkemizin 81 şehrinde üniversite vardır. Türkiye'deki öğrenci sayısı birçok ülkenin nüfusundan fazladır. Öğretmen sayısı da son yıllarda hızla artmış ve bir milyon beş yüz bine yaklaşmıştır.

Öğretmenlik mesleği herkesin yapabileceği bir iş değildir. Sabır, dikkat,

bilgi ve ilgi ister. Bir sınıfta ne kadar çocuk varsa o kadar ayrı kişilik vardır. Her çocuk kendine ait özellikleri olan küçük bir dünyadır. Öğretmenlerde insan sevgisi fazladır. Her çocukla ayrı ayrı ilgilenmek, soruları ve sorunlarını çözmek, bunları yaparken adaletten ayrılmamak kolay değildir.

Atalarımız "Ağaç yaş iken eğilir." demişler. Çok doğru bir söz. Çocukların kişiliklerinin oluşmasında öğretmenlerin önemi çok fazladır. Öğretmen çocukların önünde örnek alınacak bir şahsiyettir. Davranışlarına, konuşmalarına, hâl ve hareketlerine azami ölçüde dikkat etmelidir.

Özellikle ilkokul öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı büyüktür. Bizi önce eğiten sonra da öğreten onlardır.

Sevgili çocuklar, öğretmenler sizin başarılı olmanız için çalışan fedakâr insanlardır. Onların dediklerini yapın ve üzmemin olur mu?



Kestane



6

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Dedem köyden gelirken kestane ve ceviz getirmişti. Kestaneler iri ve renkleri parlaktı. Dedeme sordum:

- Dedeciğim, bu kestaneleri nereden topladınız?

- Tarlalarımızın kenarlarında ve ormanlık alanlarda büyük kestane ağaçları var Beyzanur. Sonbaharda olgunlaşmaya başlarlar. Esen sert rüzgârlar onların dallarından ayrılıp yere dökülmelerine sebep oluyor. Ağaçların diplerine gidip yer düşenleri toplarız. Birazını satar birazı yeriz. Köyümüzün geçim kaynaklarından biri de kestanedir.

Biz sohbet ederken annem bir bıçak yardımı ile kestaneleri tam ortalarından yanlmasına hafifçe çizdi.Neden böyle yaptığını sorduğumda annem:

- Fırında pişireceğim. Patlamamaları ve piştiklerinde kolayca ayıklanmaları için çiziyorum. Biz de çocukken kestane toplamaya giderdik. Topladığımız kestaneyi eve gelince cibe yapardık.

Cibe kelimesini anlamamıştım. Yine sordum:

- Cibe ne demek?

- Kül içine gömülerek pişirilmiş kestane demek.

Dedem gülümsedi. Annem kestaneleri

fırına verdi. Aradan bir saat geçmeden pişmiş kestane kokusu evi sardı. Çaylarımız eşliğinde kestaneleri ayıklayıp yerken halının üstüne kestane kabukları düşürdüğümüzü fark etmedik. Bir ara dedem;

- Evi de gübürledik, dedi.

Dedemin bu sözüne güldüm. Bu akşam duyduğum bana yabancı gelen ikinci kelime gübür idi.

- Dede, gübür ne demek?

- Halk ağzında çöp, süprüntü demek Beyzanur... Türkçe kökenli bir kelimedir torunum.Sırası gelmişken size bir uyarıda bulunacağım.Ben de gün içinde sizlerden birçok yabancı kelime duydum. Bazılarını anladım, bazılarını anlamayıp sordum. Duyduğum kelimeler yabancı kökenli idi. Cafe, fitness, depozito,yes, amplem, aktüel, animasyon, antre vs. Bu ve buna benzer kelimelerin Türkçesi var iken neden dilimize bu kadar yer etmişler diye düşündüm. Dil bir milletin hazinesidir.Dilimizi koruyalım. Her kelimesine sahip çıkalım. Yabancı kelimeleri kullanmamaya özen gösterelim. Bu konuda ailelere ve siz yazarlara büyük görevler düşmekte.

Yazar olma hayalleri kuran ben, bugün iki kelime öğrenmiştim. Bu çok heyecan vericiydi. Ayrıca dilimizi koruyacağıma dair dedeme söz verdim.

Hamidullah
HALICI

Hayvanları
Tanıyalım

Kuğular





Kuğular büyük, zarif ve etkileyici kuşlardır. Onlar güzeldir ve aynı zamanda, yaşadığı bölgeyi korumaya yönelik davranış sergileyen bir hayvandır.

Kuğular otçul yani ot yiyerek beslenen canlılardır. Özellikle su bitkileri ile beslenirler. Nehir yatakları ve uzun su boyları üzerinde bulunan bitkileri yiyerek karınlarını doyurabiliyorlar. Bunun dışında suyun yüzeyine tutunan küçük balıklar ve kurbağaları da yiyebilirler. Kuğular günlük hayatlarının büyük bir kısmını yüzerek, süzülerek ve yemek arayarak geçirirler.

Kuğular son derece zeki hayvanlardır. Kinci değillerdir. Ancak kimlerin ona iyi kimlerin ona kaba davrandığını hatırlayacak kadar akıllıdır.

Sessiz kuğu, küçük kuğu, kara kuğu, yabani kuğu, kara boyunlu kuğu ve ötücü kuğu olmak üzere kuğuların altı farklı türü vardır.

En büyük hallerinde kanat genişlikleri 3 metreye kadar uzamaktadır. 13 kiloya kadar ulaşabilen ağırlığa sahiptirler ama genellikle ağırlıkları 6-7 kg civarındadır.

Bir kuğu yavrusu yumurtadan çıktığı zaman sadece 1-5 saat içerisinde koşabilecek ve yüzebilecek duruma gelebilmektedir.



Naciye
BEYZA

Öğretmenlerimiz



10

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023

Kültürümüzde öğretmenlik, "Peygamber mesleği" olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, ilmin önemini ve değerini, öğrenmenin ve öğretmenin yüceliğini teşvik eden öğütlerle doludur. Öğretmen, yalnızca okulda görev yapan ve ders veren bir kişi değil, bir önder, bir model insan ve aynı zamanda saygın bir büyük olarak da görülmüştür.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığı adından değil, uygulamasındandır. Çünkü öğretmen; sadece mesleğini icra eden değil, öğreten, daima öğretendir. Ve bu öğretme işi sadece okulda değildir. Bir öğretmen için her yer okuldur. Öğrenci de sadece defteri kalemi olan değil, yol gösterilmeyi bekleyen herkestdir. Öğretmenliğin önemini anlatan en güzel sözlerden biri Hz. Ali'nin; "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum." sözüdür.

Bize dođruyu, iyiyi, güzeli, vatan ve millet sevgisini öğreten öğretmenlerimizdir. Gelişmeleri, buluşları, yenilikleri anlatıp, yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olurlar. Yerine göre anne, baba, kardeş, arkadaş olurlar bize. Öğretmenler alın teriyle kazanmanın hazzını öğretirler

Vatanın ve milletin her şeyden üstün olduğunu; dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin önemini; saygının, sevginin ve kalp kırmamanın ne kadar erdemli bir davranış olduğunu öğretirler. Öğretmen; öğrencilerini bilgi ile aydınlatan bir mumdur. Yansıttığı ışık, bilgi ile donanmayı, cehaletten kurtularak aydınlanmayı ve önümüzü görmemizi sağlar.

Bir öğretmen için; her bir öğrenci kendi çocuđu kadar değerli ve önemlidir. Onların üzüntülerini, sıkıntılarını bilmek, paylaşmak, yaralarına merhem olmak için uğraşırlar. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı olmaları için çalışırlar. Sabır ve hoşgörü timsali olarak, anlamadığımız şeyleri defalarca anlatırlar bizlerle.

Sihhatini, nefesini, enerjisini, en güzel yıllarını bizim için harcarlar. Öğretmenler bizlerin geleceğini şekillendiren ustalardır. Milletlerin geleceđi onlara bađlıdır. Tarihimiz öğretmenin baş tacı yapıldığına dair pek çok vakayla dolu. Yavuz Sultan Selim, öğretmenin atından sıçrayan çamurla şeref duymuş ve bu çamurlu elbisenin kendisine kefen yapılmasını emretmiştir.

Bir milletin millî, manevî, ahlâkî ve kültürel yönden güçlü; teknoloji ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin gayretli, azimli ve üstün çalışmalarına bađlıdır. Bizleri ham bir madde olarak ele alan öğretmenlerimiz, dikkatli ve sabırlı çalışmalarını sayesinde bizleri yetiştirirler. Duygularımıza, fikirlerimize, hayata bakışımıza ve zevklerimize dair en güzel desenleri verirler.

Öğretmenler öğrencilerinin sağlıklı ve başarılı olmaları ile mutlu olurlar.

Çalışkan, dürüst, millî ve manevî değerlere sahip insanlar olmamız, öğretmenlerimize verebileceğimiz en güzel armağandır.



Raziye
SAĞLAM

Camgöz ve Masumi



12

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023

Sevgili çocuk dostlarım;

Ülkemizi gezip görmek için gelen Japon bir aile, bizim çiftlikte misafir olarak kalıyor. Yanlarında "Masumi" adında Doberman cinsi bir de köpekleri var. En az 70 cm boyunda ve kadife gibi siyah parlak renkte tüyleri olan Masumi oldukça arkadaş canlısı. Birlikte gezerek ona etrafı gösteriyoruz. Gece ile Güneş de havadan uçarak bize katılıyorlar. Masumi, Gece ile Güneş'i ilk gördüğünde çok şaşırdı ve;

- Aaa ben sizlerden İsveç'e gittiğimizde görmüştüm. Burada ne arıyorsunuz?

Gece;

- Doğru söylüyorsun. Aslında vatanımız orası ama sıcak ülkelere göçerken burada durakladığımızda başımıza ufak bir kaza geldi. Çiftlik halkı bize o kadar güzel yardım etti ki burada kalmaya karar verdik. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyoruz.

Güneş;

- Tanıyınca sen de görürsün ya; Uzun Kulak ve Camgöz gibi iyi arkadaşlara sahip olmak bizim için önemliydi.

Masumi'nin gülümseyerek "Ben şimdiden çok sevdim onları." demesi doğrusu çok hoşumuza gitti.

Ormanın içinde ilerlerken, birden önce "Tak!" sonra "Off!" ardında da "Ahh!" diye bir ses duyduk ve tam o sırada önümüze "Pat" diye bir sincap düştü. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken, Masumi'nin acı içinde bize baktığını gördük. İri bir ceviz "Tak!"

diye başına düşmüştü. Birden Gece ile Güneş telaş içinde bağırmağa başladılar:

- Masumi'nin başı kanıyor hemen çiftliğe dönmeliyiz.

O sırada sincap da yerden kalkmaya çalışırken, dengesini sağlayamayıp tekrar düştü.

Uzun Kulak;

- Masumi hadi hemen dönelim. Bir an önce yarana bakılması lazım,dedi.

Biz aceleyle çiftliğe doğru yürürken Masumi bizi durdurdu;

- Arkadaşlar bu şekilde gidemeyiz. Bakın küçük sincap da zor durumda. Ona da yardım etmeliyiz,dedi ve bacaklarını yere koyarak sincabın üzerine atlamasını sağladı. Çiftlikte yaralarına bakıldı ve ilaç sürüldü. Sincap Masumi'den özür diledikten sonra çok teşekkür etti. Tekrar ormana doğru dönerken, Masumi neşe içinde arkasından seslendi;

- Hey, sincap kardeş. Bizim yarım kalmış bir orman gezimiz var. Bekle de beraber gzelim.

Sincap durunca da yine kafasını öne doğru uzattı ve onun üzerine zıplamasını bekledi.

O gün ormanda Japon dostumuz Masumi'yle birlikte dostluk ve sevgiyle dolu çok güzel bir gün geçirdik.

Görüşmek üzere çocuklar, hoşça kalın...



İsmail
ÇOLAK

Şeyh Saadeddin'in Kahramanlıkları



14

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Millî Mücadele'yi destekleyen İstanbul'daki tekkelerden biri de Eyüp sırtlarındaki HatuniyeTekkesi'dir. Bu tekkenin kahraman şeyhinin ismi, Saadeddin Ceylan Efendi idi. Hatuniye Tekkesi, işgal devletlerinin cephaneye depolarına yakın bir yerdeydi. Tekkenin kahraman dervişleri, düşman askerlerinin kontrolündeki silah depolarını gizlice boşaltıyorlardı. Kaçırdıkları silah ve cephaneyi İnebolu yoluyla Anadolu'ya gönderiyorlardı.

Şeyh Efendi, yaptığı hizmetlere ve fedakârlıklara göre oldukça alçakgönüllüydü. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra tekkenin hizmetlerinin yazılması ve anlatılması gerektiği tavsiye edildiğinde buna şiddetle karşı çıktı. Kendisine ve dervişlerine, "İstiklal Madalyası" verilmesi yönündeki teklifleri, saygıyla geri çevirdi. Bu esnada dile getirdiği şu sözler, tarihe geçecek kadar büyüktü:

- Biz bu işi, madalya almak için yapmadık! Biz derviş adamları. Bize, din ve vatan yolunda bir hizmetin karşılığı olarak madalya almak yakışmaz!

Fakat oğlu Nazmi Ceylan Efendi ısrarlara dayanamamış ve tekkelerinin gerçekleştirdiği hizmetler hakkında şu bilgi ve hatıraları paylaşmıştı:

O zaman İstanbul'da, bu silah kaçırma işini idare etmek üzere, Mim Mim Grubu adıyla gizli bir cemiyet vardı. Bizim tekke ile bu gizli teşkilat arasında iletişimi sağlayan edebiyat öğretmeni Hafız Kemal Bey'di. Kemal Bey, Beyazıt'taki bir kahvehanede herhangi bir müşteri gibi oturur ve teşkilatı idare ederdi. Ben de gazete satmak bahanesiyle kahveha-

neye girer, istediği bir gazeteyi verirken, içine iliştilmiş veya bir kenarına şifreli olarak not edilmiş haberi, ona ulaştırırdım.

Gazete satarak bir süre dolaştıktan sonra, tekrar yanına geldiğimde bana şöyle derdi:

- Al oğlum, bu gazeteyi okudum. Sen bunu satarsın...

İade ettiği gazetenin uygun bir yerine, cevabını veya emirlerini not ederdi. Civar sırtlarındaki silah depolarından kaçırdığımız silah ve cephaneleri önce tekkemizin bitişiğindeki küçük caminin minaresine doldurup sakladık. Silâhları, etrafı gözetleyerek تنها bir zamanda, genellikle de geceleyin KaşgariTekkesi'nden aşağıya doğru indirirdik. O zaman orada İplikhane Hastanesi vardı. Babam Saadeddin Ceylan Efendi, aynı zamanda oranın imamıydı. Onun bu vazifesi, işimize çok yarıyordu. Hastaneden ayarladığımız tabutlar içine silahları yerleştirir, sanki birisinin cenazesini taşıyormuş gibi tekkenin bitişiğindeki camiye getirirdik.

Bir defasında, Ramazan dolayısıyla Ramazan davulu çalıyormuş gibi bir mana vererek, davulun içinde el bombalarını kaçırdım. Bu faaliyeti, bir hayli devam ettirdikten sonra cepheye çarpışmak üzere, silah kaçırma motorlardan biriyle Anadolu'ya geçmeye teşebbüs ettik. Fakat yakalanarak, Arabyanhan'a götürülüp hapsedildik. Kurtulur kurtulmaz, eski vazifeme daha hırslı olarak yeniden başladım. Bu hizmeti idare ettiği için Saadeddin Ceylan Efendi'yi vazifesinden attılar. Fakat şükürler olsun hizmeti aksatmadan yürütebildik...

Bir Kitap

Sait
ÖZER



Kel Papağan

Yazar: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî

Yayınevi: Erdem Yayınları

Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2008

Sayfa sayısı: 80 **Yaş aralığı:** 8+

İşlenen konular: Gerçek sevgi, cesaret, sadakat, aç gözlülük, kıvrak zekâ...



16

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



İnsanlara ders veren, güldüren, güldürürken düşündüren manzum yani şiir şeklindeki hikâyelere fabl dendiğini hatırlıyorsunuzdur sevgili çocuklar. Fabllarda insanlara ait özellikler hayvanlara veya başka varlıklara verilir. Bu hayvanlar/varlıklar insanlar gibi düşünür ve konuşur. Ezop, La Fontaine gibi yabancı yazarları belki de çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunun yanında Beydeba'nın Kelile ve Dimne adlı eserini, Sâdî'nin Gülistan ve Bostan'ını, Mevlâna'nın Mesnevî adlı eserindeki fabl tarzı örneklerini de bilmeniz de, duymanız da fayda var kanaatindeyim.

Gelelim üzerinde duracağımız Kel Papağan adlı kitaba. Bu kitap yukarıda da ismini andığımız Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevî adlı eserinden hareketle hazırlanmış. Kitabın içinde 10 hikâyeye bulunuyor. Hepsisi de ibretlik hikâyeler, biz insanlara öğütler veriyor. Mesela, Kuyruksuz Kulaksız Aslan hikâyesinde Kazvin adında bir ülkenin tuhaf insanların bahsediliyor. Bu insanların tuhafıklarını okuyunca şaşırıyorsunuz. İşin garip tarafı bu insanlar tuhafıklarıyla da övünürlermiş. Genç-yaşlı, büyük-küçük Kazvinlilerin en çok yapmayı sevdiği adetleri vücutlarına dövme yaptırmalarıymış. Bu adet aslında çok da can acıtıyormuş, iğnenin batırıldığı yerler şişiyor ancak bir haftada iniyormuş.

Bir gün Kazvin'e Dövmeci Hasan adında meşhur bir dövmeci gelmiş. Cesareti ve gücüyle övünen bir Kazvinli de onun dükkânına giderek vücuduna başka hiç kimsede olmayan bir aslan dövmesi yaptırmak istemiş. Kazvinli gömleğini çıkarıp divana uzanmış. Dövmeci

Hasan da boyalarını iğnelerini hazırlayıp işe koyulmuş. Dövmeci, eline aldığı sivri uçlu iğneyi Kazvinlinin göğsüne batırmış. Kazvinli iğnenin acısına dayanamayıp zıplamaya başlamış. Dövmeciye çok canının yandığını söylemiş ve aslanın neresini yapmaya başladığını sormuş. Dövmeci de kuyruğunu, cevabını vermiş. Kazvinli, kuyruğu yapmayı bırak ve başka bir yerini yap, demiş. Dövmeci, "Peki!" deyip iğneyi tekrar batırmış. Kazvinli yine zıplamaya başlamış. Dövmeciye "Şimdi nereyi yapıyor-sun?" diye sormuş. Dövmeci aslanın kulaklarını yaptığı söylemiş. Kazvinli bırak kulaksız olsun sen başka bir yerini yap, demiş. Dövmeci devam etmiş. Bu kez aslanın gövdesini yapmaya başlamış ki Kazvinli yine itiraz etmiş. Bu kez Dövmeci Hasan dayanamamış ve Kazvinlinin suratına bir tokat atmış ve iğne acısına dayanamayıp güçten, kuvvetten, cesareten bahseden bu adamı dükkânından kovmuş.

Evet sevgili çocuklar, bu hikâyeye aslında bize bir hakikati anlatıyor. Zorluklara dayanmayan, sıkıntı yaşamayan insanlar elbette arzuladıkları başarıları elde edemezler değil mi? Derslerine çalışmayan öğrencilerin sınavlarında başarılı olamaması gibi...

Yukarıda Kazvinlinin hikâyesini uzun uzun anlattık. Kitap daha neler var neler? Okudukça kendimize dersler çıkaracağımız Kel Papağan adlı bu kitap aynı zamanda sizleri ileride Mevlâna'ya ve onun eşsiz eseri Mesnevî'ye götürecektir. Şimdiden bu maceralı yolculukta sizlere başarılar diliyorum. Dövmeci Hasan'ın hikâyesinde olduğu gibi zorluklara katlanmalısınız ki başarılı olasınız. İyi okumalar...

Mardin

İllerimizi Tanıyalım



Telkâri:

Mardin deyince akla ilk olarak gümüş işlemciliği/telkâri gelir. Bu sanat burada yüzyıllardır uygulanır. İnce işçilik gerektiren çok çeşitli gümüş ürünler, işlenerek istenilen şekle getirilir.



Mardin Evleri:

Mardin Kalesi eteklerinden bulunan tarihi evler Mardin'in bir simgesi haline gelmiştir. Zaten Mardin'e gittiğiniz zaman ister istemez dikkatiniz çekecek olan bu tarihi Mardin evleri kayalıklara iç içe geçmiş gibi bir görüntüye sahiptir.



Kasımiye Medresesi:

Tarihî dokusuyla büyüleyen yapılardan birisi. Artuklular Dönemi'nden kalma 13. yüzyıl eseri, Mezopotamya manzarasıyla tarihi ve yetiştirdiği bilim insanlarıyla mimarisiyle ve efsaneleriyle dimdik ayakta duran muhteşem bir eser.

“Mardin, tarihî taş yapılarının görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiiresel kentlerinden biridir. Ülkemizin en merak edilen en çok görülmek istenen şehirlerden olan Mardin'de farklı dinî inanışlarla birlikte yine tarihî değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dinî eserler bulunmaktadır.”





Dara Harabeleri:

En eski yerleşim yerlerinden birisidir. Eski Mezopotamya'nın önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara Harabeleri özellikle 40 metre derinliğindeki yeraltı şehri ile sizi çok etkileyecektir.



Kibe:

Mardin mutfağının en özel yemeklerinden biridir. İşkembe dolması olarak da bilinir. Lezzetinin sırrı kuzu veya oğlak işkembesi kullanılarak yapılmasının yanı sıra kullanılan et, pirinç ve baharatların dengesinden de kaynaklanır.



Sembusek:

Mardin bölgesine özgü bir lezzettir. Mardin pizzası ve kapalı bir lahmacun olarak da tanınır. İç olarak soğan, ince kıyılmış et ve çeşitli baharatlar konularak yufka yarım ay şeklinde kapatılır ve saçta pişirilir.

“Mardin ilinin ilçeleri; Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli 'dir.”



Nisa
ERCIYES



Bulaşıcı Hastalıklar, Tedavi Vakfı



20

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Vakfın Adı: Hattab bin Mehmed - Hattab bin Sahib Ahmed Vakfı

Kurucunun Lakabı: Ahmed bin Rahat el-Hattab

Kurulduğu Yer: Sivas

Kuruluş Tarihi: 721 H. (1321 M.)

Rüzgârlı bir kış günü... Soğuk insanın iliklerine kadar işliyordu...

Saib Ahmed oğlu Hattab, bu ayazda Sivas'ın merkezindeki konağının önünde toplanan kalabalığı görünce bir mesele olduğunu anladı. Dışarı çıktı. Meraklı gözleri süzdü tek tek.

- Hoş geldiniz ey şehrimin insanları; bu yurun?..

Kalabalık arasında önce bir homurdanma oldu. Sonra içlerinden bir tanesi ileri çıktı;

- Hayırsever olduğumu biliyoruz. Fakir fukaraya, hasta ve düşkünlere yardım etmek tamam da... Şu cüzzam da ne oluyor?..

Cüzzam, insanın yüzünü ve bütün vücudunu yaralayan ve irinlerle dolduran bulaşıcı bir hastalıktı. Hastaya korkunç bir görünüm verdiği, bulaşıcı olduğu, hem de tedavisi bilinmediği için, cüzzamlılar bazı toplumlarda lanetli sayılıyor, hatta diri diri yakılıyorlardı.

Mevzu anlaşılıyordu. Kurduğu vakfın cüzzamlılarla ilgilenerek olması halk arasında korkuya sebep olmuştu.

Kalabalığın tam ortasına geldi. Bütün inandırıcılığıyla şöyle dedi:

- Sevgili dostlar, cüzzamlıya yardım etmek bir insanlık vazifesidir.

Sonra onları etkileyen şu örneği verdi:

- Peygamberimiz, bulaşıcı hastalığa yakalananları dışlamamıştır. Hatta bu sebeple cüzzamlı bir kimsenin elinden tutmuş ve kendisiyle birlikte elini tabağa koymuştur. Sonra da o kimseye moral vermiş ve "Allah'a güvenerek ve O'na tevekkül ederek ye!" buyurmuştur. Bu konuda da onun gibi davranmamız gerekmez mi?

Hemşehrileri bu açıklamadan sonra vakfın hizmetinin yüceliğine inanmış, ikna olmuşlardı. Sivas'ta kurulmuş olan bu vakıf, cüzzam gibi bulaşıcı hastalığa yakalanıp evlerine mahkûm olanları tedavi ettirmenin yanında, fakir ve miskinler öldüklerinde cenaze ve defin masraflarının karşılanmasını da üstleniyordu. Emevi vakıflarında olduğu gibi akarlarını bir "Nâzır/ Vakıf Müdürü"ne emanet usulüyle çalışan bu vakıf, uzun süre özellikle cüzzamlı hastaların ve diğer bulaşıcı hastalığa yakalananların sığınağı oldu.



Mustafa
AKGÜN

Seyma Abila'nın Nur Kardeşiyle Buluşması



22

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023

Hevazin Kabilesiyle Müslümanlar arasında yapılan Huneyn Savaşı bitmişti. Müslümanlar bir sürü esir almıştı. Peygamber (s.a.v.)'in süt ablası Şeyma da esirlerin arasındaydı. Şeyma Peygamberimiz'in sütannesi Hazreti Halime'nin kızıydı. Onu Peygamberimiz'e götürdüler.

Peygamberimiz süt ablası Şeyma'yı gördü. Heyecanlandı, duygulandı. Peygamberimiz ve Şeyma Ablası altmış yıla yakın bir zamandan beri görüşmemişlerdi.

Şeyma eski günlerini, çocukluk yıllarını hatırladı.

Şeyma, Peygamberimiz'e evlerine ilk geldiğinde sanki sevdalanmıştı. Kalbi yaralanmış, o zamandan beri bu yara kapanmamıştı.

Nur çocukla çocukluk yılları beraber geçmişti.

Peygamberimiz'in süt emme devresi bitmişti. Sütanası Halime O'nu götürüp annesi Âmine Validemize, teslim etmişti.

O gidince herkes hasrete düşmüştü. Halime yanmıştı, Şeyma da O'nun ayrılık ateşiyle yanıyordu. Sanki her şey mahzundu. Acaba şu mor sümbül O'nun hasretinden mi boynunu bükmüştü? Şu kırmızı güller acaba onun için mi gönülsüz açıyorlardı?

O Nur çocuk kaybolduğu ufukta bir daha görünürse ne olurdu?

Peygamberimiz ridasını yere serdi. Ablasının oturmasını istedi. Şeyma doluydu. Anlatmaya başladı:

"Hatırla ki Senin süt ablandım ben. Beni Sa'd yurdunda o zaman küçücükük. Annemiz Halime bizi emzirdi. Seni, beni ve de kardeşlerimizi emzirdi. Anamız Halime'yi hâlâ anarım.

Hasretiyle sine sine yanarım. Senin mucizelerine hayret ederdik. O sütsüz devemiz süt verdi, gördük. Koyunlarımızın da sütü çoğalmıştı.

Sen'din kâinatta en güzel çocuk. Sana abla olmak büyük mutluluk. Seni doyururdum ve gezdirirdim.

'Ne doyulmaz sevgi bu yâ Rabbî...!' derdim. Beraberken nasıl da yıllar geçti, gitti. Ben bu nimet için Allah'a şükrettim. Senden ayrılınca hep Seni andım. Senin hasretinle yandım da yandım. Yıllarım geçirdi Sana hasretle. Yâdının verdiği derin haşyetle. Bu Huneyn gününde karşıma çıktın. Yanan yüreğimi bir daha yaktın."

Savaş bitmişti. Şeyma, kardeşi Muhammed'in yanındaydı.

Esirler serbest bırakıldı. Çoğu Müslüman oldu.

Şeyma için paha biçilmez bir gündü bu gün. Şeyma için bugün bir bayramdı, bugün bir düğündü. Önce can Muhammed'ine kavuşmuştu. Sonraysa kavmi de Müslüman olmuştu.

Peygamberimiz Şeyma'ya, "İstersen burada bizimle kal. İstersen doğduğun yurduna dön." dedi. Şeyma vatanına dönmek istedi. Peygamberimiz onu hediyelere beleyerek uğurladı. O ayrılık anında şu sözler Şeyma'nın dilinden dökülürdü:

"Sen küçük çocukken de yüce idin. Şimdi büyümüşken de gene öylesin."

Şeyma yurduna döndü. Sevgilisi, biricik Muhammed'i daima gönlündeydi. O'nunla mahşerde buluşacaklarını umuyordu. Peygamberimiz'in vefasının sınırı yoktu. Çünkü O'nu bezeyen Cenab-ı Hak'tı.

Erdal
KARASU

Güçlü Eğitim, Güvenli Gelecek



24

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023

Eđitim, bireyleri yetiřtirmek ve geliřtirmek, toplum iinde yer alabilmelerine, bilgi beceri elde edebilmelerine, kiřiliklerini geliřtirebilmelerine yardım etmektir. Eđitim deđerleri ođretir, inanları řekillendirir, iletiřimi kuvvetlendirir, yeni bakıř aıları kazandırır, yeniliki bireyler yetiřtirir. Eđitim, bilgi edinmenin en dođru yoludur. Bu nedenle, bütun toplumlar geleceklarını güvence altına almak iin eđitime önem verirler ve kaynak ayırırlar.

“Öđrenmenin yařı yoktur.”

“Kalem kılıtan üstündür.”

“Bilmemek ayıp deđil, öđrenmemek ayıp.”

“Bana bir harf öđretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Yüzyıllardır söylenen bu özlü sözler, gemiřten günümüze eđitime ne kadar önem verildiđini gösterir.

“İnsan eđitimle dođmaz ama eđitimle yařar.”

“Eđitimin amacı insanda dođuřtan var olan cevheri iřlemek, özü geliřtirmektir.”

“Eđitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.”

“Dünyayı deđiřtirmek iin kullanılabilecek en güçlü silah eđitimidir.”

“Eđitim bir milleti hür, bađımsız, řanlı, ge-

liřmiř bir topluluk hâlinde yařatır.”

“Eđitim kıvılcımla ateř yakmaktır.”

“Bilginin gücüne inanırım, kültürün gücüne de inanırım ama eđitimin gücüne daha da inanırım.”

“Eđitim, insanın engelleri nasıl ařacađını öđreten sanattır.”

“Eđitimin temel amacı, bireylerin kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.”

“Öđretim sınıfta biter ama eđitim ancak hayatla beraber sona erer.”

“Eđitimden yoksun kiřiler ölünceye kadar řahsiyetsiz kalmaya mahkûmdur.”

“Bir ülkenin geleceđi o ülke insanların göreceđi eđitime bađlıdır.”

“Allah herkese çeřitli kabiliyetler vermiřtir. Bunları kullanır hale getiren eđitimidir.”

Ünlü düřünürler, řair ve yazarlar, devlet adamları eđitimle ilgili bu deđerli sözleri söylerken, eđitimin toplum üzerinde ne kadar etkili olduđunu vurgulamak istediler.

Bizler de eđitim bilinciyle; okumaya, öđrenmeye aık olmalı, bizi hayata hazırlayacak bilgilerle hayat boyu kendimizi beslemeli, bildiklerimizi evremizdeki insanlarla paylařmalıyız.

Elif Esra'nın
Günüğü

Elif Esra
ŞAHİN



Yol ve Yolcu



26

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023

İnsan, doğum kapısından girip ölüm kapısına doğru giden bir yolcudur, derdi dedem...

Asıl amacı, yolu tanımak, yolun sahibini tanımak olan bir yolcudur insan. Selamete ilerleyebilmek için yolun iniş ve çıkışlarını ve istikametini iyi bilmek gerekir. Yoksa etrafımızı saran tehlikelerden emin olamayız.

İşte bu hayat yolculuğunda yolumuzu kaybetmememiz için yolun sahibi olan Yüce Rabb'imiz bizlere rehber olarak Sevgili Peygamberimiz'i göndermiştir.

Aynı zamanda yoldaki trafik işaretleri gibi düşünebileceğimiz kurallar ve prensiplerden oluşan ve ilk emri 'oku' olan hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir.

Sevgili Peygamberimiz bütün insanlığa doğru yolu göstermek için gönderilmiş ve doğruları bizzat kendisi öğretmiştir.

"Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek" Peygamber Efendimiz'in bizlere öğrettiği prensiplerin en başta gelenlerindendir. Çünkü her şeyin başı ilimdir.

Demek ki öğrenmek beşikte başlıyor ve mezara kadar gidiyor. İnsanın her yaşta öğreneceği ve öğrenmesi gereken bilgiler vardır.

İnsan Rabb'ini tanıdıkça, ufku genişler, imanı kuvvetlenir, manevî olarak olgunlaşır.

Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabb'imiz "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" buyurmuştur.

Sevgili arkadaşlar, ne yaparsak yapalım en iyisini yapmalıyız. En iyisini yapmanın en iyi yolu da kendi kendimizi eğitip geliştirmektir. Eğitim ve öğretim sadece okulda olmaz. Hayatın her safhasında bir şeyler öğrenmek mümkündür. Bazı bilgiler görerek, yaşayarak, uygulamalı olarak öğrenilirken bazı bilgiler için kitaplara ihtiyacımız vardır.

Önce kendimize, sonra ailemize, etrafımıza ve hatta devletimize vatanımıza faydalı olabilmemiz için vaktimizi iyi değerlendirmeli, öğretmenlerimizin tavsiyelerine kulak vermeliyiz. Bizim için gecesini gündüzüne katan, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize saygıda kusur etmemeliyiz.

Hazreti Ali Efendimiz "Bana bir harf öğretmenin kırk yıl kölesi olurum." buyurmuştur.

Kendimiz ailemiz ve ülkemiz için eğitime önem vermeli, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Ülkemizin geleceği eğitimli insanların elinde olacaktır. Bu nedenle öğrenci olarak sorumluluklarımızı bilmeli, derslerimize çok çalışmalı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmalıyız. Bilgi ve becerilerimizi geliştirerek ülkemizin geleceğine yön veren adımlar atmalıyız.

Doğumla başlayan hayat yolculuğumuzu bereketlendirmek, kulluk görevlerimizi eksiksiz öğrenip yerine getirmek öncelikli vazifemiz olmalıdır.

Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kalın sağlıcakla...

Seda
Bayrak
DURGUT

Çoktan Seçmeli Fikirler



28

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Bazen okulla ilgili çoktan seçmeli fikirler geçiyor aklımdan. Seçmeli diyorum çünkü seçilebilir şeyler çoğu. Anlatayım da görün...

Teneffüsler on dakika. Dersler 40! Ben diyorum ki, şu dersleri 10 dakika yapalım. Teneffüsleri de kırk. İnce bir "ayar çekmek"ten bahsediyorum canım! Yoksa aradaki 30 dakikanın eğitim sistemi adına çok da bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum. Önemli olan öğretmenlerin ve öğrencilerin zihinsel ve bedensel sağlığı değil mi hem? E tamam işte. 40 dakika boyunca oynayan, koşan, kafasını dağıtan çocuklar on dakikalık derste nasıl da apaçık zihinle her şeyi öğrenmeye açık olacaklar düşünsenize?!

Geçen gün arkadaşım ile derste bir şey konuşuyorduk. Öğretmenin de aynı anda konuşacağı tutmaz mı? Tuttu. Sırf konuşmalarımız denk geldi diye bize ceza vermez mi?! Verdi. Ne yani? Teneffüste konuşup derste susacak mıydık? Susarak bir şey öğrenilmez ki! Bazen hiçbir şey anlayamıyorum. An la ya mı yorum!

Başka bir geçen gün sınıfta "Dünya Felsefe Günü" üzerine konuşuyorduk. "İnsan varsa düşünce vardır. Ve düşünceler kıymetlidir." dedi öğretmenimiz. Bunu duyunca gözlerimden kalpler çıktı. "Öğretmenim, düşüncelerimiz kıymetliyse onları içimizde tutmamalıyız değil mi?" deyiverdim. "Evet, yerine ve zamanına göre elbette." dedi. Yer ve zamanın bundan daha uygun olduğu bir anı hatırlamıyorum; "Öğretmenim o zaman içimdeki kıymetli düşüncelerimi bahçede iki tur koşuya çıkarabilir miyim, hava alsınlar biraz?" dedim. Sınıfın duvarları kahkahaları taşımakta zorlandı. Sonuç olarak iki ders saati boyunca bahçede düşüncelerimle birlikte koştum. Koşunun on beşinci dakikasında yağmur yağması düşüncelerimi biraz sulandırdı. Sanırım bir dahaki dünya felsefe gününde düşüncelerimi sessize alacağım...

Çoktan seçmeli fikirlerimin şimdilik sonuna geldik.

Aslında bende fikir çok. Fakat bugün öğretmen biraz fazla ödev verdi. Ödevleri yaparken fikirlerimi bir kenarda bırakmak zorundayım. Ödevleri tamamlamayınca azıcık teneffüssüz kalıyoruz da...



Sibel U.
ÖZDEMİR

İyi ki Yuva Oldum Size



30

Somuncu Baba Çocuk Dergisi | KASIM 2023



Çısil, Çısil! Beni duyuyor musun güzel kız? Biliyorum, çok heyecanlısın bugün. Kolay değil tabi anaokulundan mezun oluyorsun. Beyaz elbisen ne de güzel yakışmış. Sarı bukletle omuzlarına dökülen saçlarını süsleyen kırmızı kurdeleler. Çil basmış yanakların ve gülümseyince beliren gamzenle meleklerle benziyorsun güzel kızım.

Şu an beni duymuyorsun ama ben yine de duygularımı paylaşacağım çünkü büyüdükçe beni anlayacağına inanıyorum.

On yıl kadar önceydi. Çiçeği burnunda bir evdim o zamanlar. Aynı site içinde yirmi ev, hepimiz birbirimize benziyorduk. Arkadaşlarımdan satılanlar, kiralananlar olmuştu. Sıra ne zaman bana gelecek, diye sabırsızlıkla bekliyordum. Bir gün anne ve babanla tanıştım. Odalarımı, mutfağımı, banyomu gezmişlerdi. Beğenmiş olacaklardı ki emlakçıyla konuşurlarken satın alındığımı işittim. Birkaç gün içerisinde taşınacaklardı. İçimi korku kapladı. Anlaşabilecek miydik acaba? Beni sevecekler miydi?

Taşındılar. Dört sene kadar sonra sen dünyaya geldin benim güzel kızım. Minicik bir şeydin. Anneciğin sana itinayla baktı. Babacığın oyunlar oynadı. İlk doğum gününü verandamda kutladınız. Eş, dost, akraba... Nasıl da coşkulu bir gündü, aynı bugün gibi. Büyüdün yavaş yavaş. Bahçemde koştun, oynadın, ağaçlara tırmandın, salıncağımda sallandın.

Bense... Yağmurdan, rüzgârdan, güneşten korudum sizi. Kol kanat gerdim. Bana geldiğinizde rahat edin istedim. Geldiniz, ağladınız

güldünüz, konuştunuz, duş aldınız, yattınız kalktınız, hasta oldunuz, tartıştınız, parti verdiniz, misafir ağırladınız, verandada kahve keyfi yaptınız. Kirlendim, temizlediniz. Çatım aktı, su borularım patladı, tamir ettirdiniz. Bir evden daha fazlası, başınızın üstündeki çatıdan daha çoğu oldum sizin için, yuva oldum, ailem oldunuz.

İlk ayrılışımızı hatırlıyor musun Çısilciğim? Tatile gidiyordunuz, nasıl da heyecanlı nasıl da mutluydunuz. Oysa ben o kadar üzgündüm ki beni bırakıp gittiğiniz için. Terk edildiğimi sanmış, siz gelene kadar gözyaşı dökmüştüm. "Evim evim, güzel evim. İnsanın evi gibi yok." diyerek kapıdan içeri girdiğinizde dünyalar benim olmuş, çektiğim tüm sıkıntıları unuttum. İki tatlı söz, gönül almaya yetiyordu işte. Artık biliyordum nereye giderseniz gidin dönüp dolaşıp yine bana gelecektiniz. O beş yıldızlı otellerin albenisine kapılmayacaktınız.

Bu senin ilk mezuniyetin Çısilciğim. Daha ne mezuniyetler ne güzel günler göreceksin. Ben de hepsine tanıklık edecek, seninle gurur duyacağım.

Farkındayım sözü uzatıp duruyorum ancak ne var ki anılar da birikiyor gün geçtikçe ve içimden o güzel günleri haykırmak arzusu geliyor. Diyeceğim o ki iyisiyle kötüsüyle geçiyor günler. Birlikte yaş almaya devam ediyoruz. İyi ki ailem oldunuz Çısil'im, iyi ki yuva oldum size, iyi ki kesişti yollarımız. Yok, yok ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı güzel kızım. Güle güle Çısil'im mezuniyetinin tadını çıkar, gel. Ben, burada seni bekliyor olacağım her zamanki gibi.



Postlarımızdan ilginç Bilgiler



KOMODO EJDERİ:
DÜNYANIN EN BÜYÜK KERTENKELESİDİR
VE 3 METRE KADAR OLABİLİRLER. İYİ
YÜZERLER VE TIRMANIRLAR. ÇATALLI DİLLERİ İLE
YIYECEK BULURLAR VE GEYİK AVLAYABİLİRLER.



BAL PORSUĞU:
SANSARGİLLERİN EN YIRTICI
TÜRLERİNDİR. CESUR, İNATÇI VE
ZORA DAYANIKLIDIRLAR. KOBRA VE ENGEREK
YILANLARINA SALDIRMA CESARETİNE SAHIPTİRLER.



MAVİ BALINA: 33 METRE
BOYLARI, 150 TON AĞIRLIKLARI İLE
YAŞAYAN EN BÜYÜK HAYVANDIR. İSPERMEÇET
BALINALARINDAN SONRA EN YÜKSEK SESLİ İKİNCİ
HAYVANDIR.



ÇEKİÇ KAFALI KÖPEKBALIĞI: EN
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÖN Kafa LOBU VE GÖZLERİNİN
İKİ UÇ NOKTADA BULUNUŞUDUR. GÜÇLÜDÜRLER VE İKİ SIRT YÜZGEÇİ
BULUNUR.



AMFİPOTLAR:
TIRNAKSI OLARAK DA BİLİNİRLER VE
ETÇİL KABUKLULARDIR. 7000 TÜRÜ OLDUĞU BİLİNİR VE 750
TÜRÜ MAĞARALARDA GÖRÜLÜR. ÇOK FAZLA OLDUKLARI İÇİN DİKKAT
ÇEKMEZLER.



Sözcükler

*Zengindir Türkçemiz, sohbetler kısır
Dillerin ucundan uçmuş sözcükler
Hepimiz suçluyuz bizdedir kusur
Yaralı kuş gibi kaçmış sözcükler*

*Beş on kelimedir güne yayılan
Günaydını zor der düşten ayılan
Lisanımız olmuş her an kıyılan
Ölüm şerbetini içmiş sözcükler*

*Unutulur bazen farz olan kelimeler
Mü'minden mümine duayken selam
Ne yazık ki diyor minicik balam
Bir zaman dillere taçmış sözcükler*

*Renk renk kilimlerde neler anlatmış
Nakşolan motifler kulak çınlatmış
Kara yazmalarda yer gök inletmiş
Bir sürü evreden geçmiş sözcükler*

*Ecdadımın miras hazinesini
Koruyamaz olduk bir tanesini
Anlayamaz oldum kendi sesimi
Unuttuk çoğunu göçmüş sözcükler*

Emine Yılmaz DERECİ



“Yalnız başına bir damla, bir hiç mesabesindedir. Damlaların meydana getirdiği deniz ise, çok güçlüdür. Yalnız başına bir tuğla hiçbir şey ifade etmez, tuğlaların yan yana getirilmesinden oluşan bina, çok şey ifade eder. Yalnız başına bir insan, fazla bir şey yapamaz. İnsanların birleşmesinden hâsıl olan topluluk, çok şeyi başarabilir. Bunun için dinimiz; birliği ve kardeşliği, huzur ve ahengi gerçekleştirecek her davranışı benimsemiş, güzel görmüş ve emretmiştir. Bunun aksine kardeşliği ve birliği bozacak her hareketi yasaklamış ve engellemiştir.”

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)

